

# NDL på muséum

**Redan? Visserligen är medelåldern i stigande, men så illa är det väl inte? Lugn, vi tänker hålla på ett tag till.**

Men på muséum har vi varit, närmare bestämt på Länsmuséet i Linköping, där vi försökt slå ett slag för vår hobby genom att vara en del av vandringsutställningen "I Sven Jerrings Fotspar", som tidigare varit i Norrköping (se EA 8/2003) och där vi också deltog de sista veckorna.

Nu hade alltså utställningen förflyttat sig ca 4 mil västerut och då vi fick en förfrågan om vi ville delta där också ställde vi naturligtvis upp, den här gången redan från första dagen och ett par månader framåt. Så till invigningen i november skickade vi Bo Gustavsson, vår Ständige Ordförande och där fick han tillfälle att mingla med bl.a. SR:s förre ordförande Lisa Söderberg. Naturligtvis, som sig bör, var Radio Östergötland på plats och gjorde ett reportage från invigningen. Även där höll sig Bosse framme och puffade i direktsändningen för vår hobby, något nervöst hade det varit, erkände han i efterhand. "Man är ju mer van vid att vara på utsidan av radion", tyckte Bosse.



*Antenndragning i stadsmiljö*

Nu är det inte bara Radiomuséet i Motala som har ekonomiska bekymmer, även Länsmuséet i Linköping har drabbats av brist i kassan, så efter jul såg man sig nödsakad att dra ner på öppethållandet. Från att ha varit öppet varje dag, har man nu öppet endast onsdag, lördag och söndag och vi var där och bemannade vår avdelning vid 6-7 tillfällen.

Muséets personal hade hjälpt oss att bygga upp en mycket trevlig "lyssnarlya" innehållande diverse nödvändig utrustning såsom en Kenwood, bandare, lurar och litteratur som skapade den rätta stämningen. Inte ens kavajen över stolsryggen och den urdruckna kaffekoppen saknades. Mycket proffsigt gjort.

Själva bidrog vi också med ett par mottagare då vi var där, men tyvärr var mottagningen i den stora tegelbyggnaden usel. Vi använde oss av några tåtar inomhus, men till sessionen på februarilovet och den förväntade rusningen, lyckades vi dra en utomhusantenn, vilket gjorde mottagningen något bättre.

Något rusning blev det dock inte, varken på februarilovet eller någon annan dag. Några intresserade dök i alla fall upp, men det var ingen av dessa som skulle kunna sänka medelåldern i NDL. Dessutom visade det sig att en del av dom redan var DX-are eller före detta dito. Några "vanliga" besökare visade dock också sitt intresse, kanske var det av ren artighet? Den mest kända stationen från sin ungdom mindes man, de flesta hade någon gång lyssnat till Radio Luxemburg, om inte annat då Arne Thorén (tror jag det var) refererade den i SR portförbudna VM-matchen mellan Ingo och Floyd.



*Den trevliga lyssnarlyan*

Som sagt, någon större rusning var det aldrig, men det är heller aldrig fel att försöka puffa lite för vår hobby, som tyvärr nog kommer att gå i graven tillsammans med den nu återstående delen av DX-are. Men att som sagt många minns sin ungdoms radiostationer bevisades inte minst av att de Radio Nord-CD som genom muséets shop fanns till försäljning. Inte mindre än 23 stycken såldes, ett i mitt tycke ganska fantastiskt resultat.



*Hmm, var det nu Hilversum ligger?*